

Inspiration til Folkekirkens tekstrække søndag den 26. maj 2024

Trinitatis søndag - <https://www.bibelselskabet.dk/trinitatis-fra-anden-raekke>

[Esajas' Bog 49,1-6](#) – [Efeserbrevet 1,3-14](#) – [Matthæusevangeliet 28,16-20](#)

Det var allerede ganske få dage efter pinse, at forfølgelsen af kristne startede. I Apostlenes Gerninger læser vi om Helligåndens udgydelse og disciplenes frimodige forkyndelse af, at Jesus var opstået fra de døde. Allerede i kapitel 4 klapper fælden. Det synes, at solen knap var gået ned, før modstanden mod de kristne havde rejst sig (jf. ApG 3,1). Peter og Johannes tilbragte 2. pinsedag i fængsel. Derfor har Open Doors valgt at gøre søndagen efter pinse til 'Den forfulgte kirkes søndag'.

Hvor end de siden forkyndte evangeliet om Jesus fulgte modstand, forhånelse og forfølgelse som en vredens støvsky hvirvlet op af apostlenes sandaler. Apostlenes Gerninger kunne med rette også kaldes 'Helligåndens gerninger og apostlenes lidelser'. De første disciple betalte en dyr pris for deres vidnesbyrd. Lidelse og forfølgelse er en del af kirkens historie, DNA og tekster; stort set hele NT er skrevet af forfulgte kristne.

Esajas fik et profetisk budskab til 'de fjerne øer'. Jesus var som Herrens tjener ikke blot sendt til Israel og det jødiske folk, men som '*et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende*' (Es. 49,1-6). Men først efter at Jesu havde knust dødens lænker i opstandelsen og dermed fået al magt i himlen og på jorden, og havde sendt sin Helligånd til jorden, kunne vidnesbyrdet gå sit triumftog verden over. Først da kunne disciplene gå ud og gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Men evangeliets budskab mødte modstand og har gjort det lige siden. Det har ikke hindret evangeliets triumftog. De lande og fjerne øer, hvor kristne møder størst forfølgelse, er også nogle af de lande, hvor flest kommer til tro på Jesus. Eller er det omvendt; de lande, hvor kristendommen mest vinder frem, er også de lande, hvor modstanden er størst? Tydelige eksempler på dette er Indien, Iran og Kina, som alle er på Open Doors' [verdensrangliste](#).

I fx Indien er kristne en tålt minoritet, som oplever diskrimination, men hvis de begynder at forkynde evangeliet blandt hinduer, så kan det medføre alvorlig forfølgelse, vold og endda drab. Det samme gør sig gældende i Mellemøsten fx i Iran hvor den traditionelle assyriske kirke er tålt, hvis blot de kristne holder sig for sig selv og i øvrigt holder deres gudstjenester på aramæisk (farsi-sprogede gudstjenester, bibler etc. er forbudt). Forkynder de kristne evangeliet blandt muslimer, så kan det koste lange fængselsstraffe og store bøder. Bliver du kristen i Vietnam og vender dig fra den traditionelle hmong-kultur og gudsdyrkelse, så kan du risikere at blive sat overfor valget mellem fortsat at modtage din pension og Jesus. Men du kan ikke beholde begge dele. I Yemen må de kristne holde ekstremt lav profil og holde troen skjult, da det kan have store konsekvenser, hvis de deler Jesus med den forkerte. Som en marokkansk kristen så rammende beskriver faren ved at forkynde evangeliet i den muslimske verden: "Vi kaster snøren ud efter fisk, men risikerer at fange en haj". Risikoen for 'at fange en haj' er blot endnu større i Yemen. Alligevel er 100 muslimer blevet døbt i 2023 i blot ét af de netværk af kristne, som Open Doors er i kontakt med i Yemen. Lederen af netværket siger: "Fortsæt med at bede for Yemens kristne, at de fortsat må forkynde evangeliet trofast og frimodigt, at de må disciple deres familier og være gode forvaltere af Kristi høst"

Evangeliet og forfølgelse går hånd i hånd. I Open Doors mener vi, at ingen bør gennemgå forfølgelse alene. Derfor beder vi i dag for vores få, men modige kristne brødre og søstre i Yemen. Måtte Gud styrke og bevare dem, så Guds rige må vokse i Yemen.